

De danswedstrijd

Door: Amy

Het is half 6, tijd om te gaan. Om half 6 ga ik elke maandag naar Nienke toe en samen gaan we naar dansles. Als we bij de dansschool zijn zet ik mijn fiets op slot en dan lopen we naar binnen naar de kleedkamer. Oké, is iedereen er? Dan gaan we beginnen, maar eerst wil ik wat vertellen. Zegt Wieke (mijn dansjuf) Binnenkort bestaat Elisabeth Dance Center (EDC) 50 jaar! En daarom komt er een show, maar alleen de allerbeste dansers en danseressen mogen meedoen! Uit elke groep 4 kinderen, behalve de kleine kinderen (peuterdans) want het begint om half 10!!! De weken nadat Wieke dat zei deed iedereen heel erg zijn best! Oké, ik ga het bekend maken... Iedereen vond het heel spannend! De kinderen die door zijn... Amy, Nienke, Nina en Bridget!!! Yes!!!

Ik zit op HipHop / Streetdance!!!
(Urban)!

The End

